

FADEREN

GUD ER VORES KÆRLIGE FAR, SOM HAR SKABT OS TIL AT VÆRE SAMMEN MED HAM

Faderen er målet for os alle, siger Jesus – at finde hjem til Ham. Han er skaberen af alt, også os. Han har skabt os til fællesskab med Ham selv. Jesus siger, han er vejen til Faderen. Gud som Far er det billedet, vi ønsker at fokusere på og videregive. Næst efter vores frelse, er det vigtigste for vores liv, hvilket billede vi har af Gud. Vi vil klart bekende os til Gud Fader og se til, at vrangbilleder af Gud bliver erstattet af et sundt faderbillede. Som tilbeder og discipel er der himmelvid motivationsforskel, om du ser Gud som en streng dommer eller som en kærlig far.

DET BETYDER, AT:

- Det er vores største glæde at introducere mennesker til Guds kærlighed.
- Vi har en overvægt på Guds Faderhjerter i forkyndelsen.
- Vi fastholder et fokus på storheden i Guds kærlighed, da menneskets egentlige problem er, at de er i underskud af kærlighed.

DET BETYDER, AT VI IKKE:

- Sætter fokus på synd som menneskets problem eller fastholder folks fokus på deres synd.
- Møder verden med dom, men med håb og invitation.

NÅDEN

NÅDEN ER AL GUDS GODHED, SOM VI IKKE HAR FORTJENT

Nåden er godt at hjertet styrkes ved, siger Hebræerbrevet. Nåden giver os, hvad vi ikke har fortjent. Nåden er, at hele himmeriget er givet til os alle, altid og uden bebrejdelse, i Jesus Kristus. Nåden ikke bare dækker over vores synd, den giver os alt, hvad vi trænger til for at gøre Guds gerninger, motiveret ud af taknemmelighed og kærlighed og ikke af skyld. Nåden tager altid udgangspunkt i, hvad Jesus har vundet, og deler det med søgeren. Nåden opdrager os til at sige nej til ugudelighed. Ofte tager det længere tid at formes af nåden, end ved regler – men frugten er anderledes. Det er værd at vente på at nåden former os. Nåden er overraskende kreativ og nyskabende. Nåden som grundværdi og smag i fællesskabet er altafgørende for trivsel, tilbedelse og tjeneste. Nåden spreder Guds godhed og gør det let at omvende sig. Vi ønsker, at der skal være en nådesfyldt atmosfære omkring alt, hvad vi laver.

DET BETYDER, AT:

- Vi tror at alt er muligt for alle.
- Vi opmærksomt leder hinanden til at nyde Guds nåde.
- Vi i tillid til Gud tillader hinanden at vokse i forskellige tempi.

DET BETYDER, AT VI IKKE:

- Løstagtigt lukrerer på Guds tilgivelse.
- Motiverer med dårlig samvittighed.
- Presser folk ind i en ”kristen form”.
- Opgiver, hvis folk fejler eller falder.

JESUS

JESUS ER ALLES BEFRIER OG GIVER HÅB I ALLE SITUATIONER

Jesus Kristus er målet for os alle, siger Gud; Alt er skabt til Jesus og af Ham, alt kommer på plads i Ham. Han tilbyder alle at være del og have del af Ham og Hans rigdomme. Gud har ladet al visdom og herlighed bo i dette navn. Jesus er Livet. Han er ikke blot et middel til Frelse, men er Frelsen. At være i Ham, opslugt af Ham – deri findes frelsen, livet, glæden, friheden, kraften, visdommen, håbet, troen. Alt fra Gud opholder sig i Jesus.

DET BETYDER, AT:

- Vi uophørligt roser, tilbeder og omtaler Jesus.
- Vi opmærksomt tilser, at alt hos os ophøjer Jesus.
- Vi beskriver kristenlivet enkelt; et møde med Jesus.

DET BETYDER, AT VI IKKE:

- Løfter mennesker, tjenester, gaver, lærdom og filosofi op i nærheden af Jesus.
- Har andre dagsordener end at Jesus skal ophøjjes.

HVILEN

HVILEN ER, AT VI ER ELSKET OG ACCEPTERET SOM VI ER

Hvilen skal vi stræbe efter at være i, siger Hebræerbrevet. Hvile er Guds gave, ængstelse er verdens gave. I os alle er der tilskyndelser til at gøre Gud tilfreds med os. Det er motoren i al religion. Religion er menneskets gøren for at nå Gud – Kristendom er Guds Gøren for at nå mennesker. Hvilen kommer, fordi Gud arbejdede, og derefter invitere os til sammen med Ham at nyde hvad Han har ”lavet”. Frelsen er total, ikke 80%, derfor kan vi dykke ind og nyde den, fordi Herren vil lede os til hvilens vande og give vores sjæl hvile. Hvilen har intet med dovenskab at gøre – det er langt dybere, at hvilen og freden vil regere i et menneske.

Gud skabte alt på 6 dage, men på den 7. dag hvilede Han. Denne dag var den første dag mennesket levede, – et tegn på at Gud arbejder, og vi nyder. Det kræver tro at tillade sig at leve i hvilen. Når vi indser det, begynder sjælen at drikke af hvilens vande. Det giver fred i sjælen, og Gud kan begynde at dele sit hjerte med os. Hvile er en hjertestilstand. Hvilen er grundkonditionen for tilbedelse, fordi den regner med Ham og ikke med os selv. Hvilen er frihed fra os selv og forsmag på den himmelske atmosfære. Hvis ikke vi hviler og nyder Gud, er der fare for, at vore handlinger er motiveret ud af frygt og skyld og fortjeneste.

DET BETYDER, AT:

- Vi har en overvægt på at nyde Gud jvf. at tjene Gud.
- Vi tilbeder for Hans værk.
- Vores tillid er alene på Ham.
- At man kan nyde at være i kirken uden at skulle yde.

DET BETYDER, AT VI IKKE:

- Kastes rundt i manegen på grund af mindreværd.
- Lader andres succes eller vores egen kommen til kort, bestemme vores næste tiltag.
- Tilbeder for at få, men tilbeder, fordi vi fik.
- Ængstes ved sygdom, handicap, svagheder, da det ikke er os, der bærer Gud, men Gud, der bærer os.

HELLIGÅNDEN

HELLIGÅNDEN ER FULD AF LIV, FRIHED, KREATIVITET OG FORMIDLER KÆRLIGHEDEN

Helligånden er en del af Guddommen; Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Siden Skabelsen har Ånden svævet over alt og enhver, og været klar til at genfylde og genskabe alt det skabte; alt der er tomt, forarmet, tørt og tørstigt. Disciplene modtog Helligånden af Jesus, mens han var på jorden. Siden har Helligånden været menighedens vejviser og livgiver. Mennesket er designet til at blive fyldt af Helligånden, og menigheden er designet til at være det Åndelige Hus, hvor Helligåndens indtryk bliver udtrykt. Noget af det skønneste Ånden gør, er at formidle og forsikre os om Guds kærlighed. Helligånden er lig med Frihed og Liv, Ånden bryder igennem love og regler og paragraffer og sætter mennesker fri til at leve med Gud; gennem at lade sig fylde og lede af Ånden. Helligånden er altid iboende og nærværende i et menneske, der er født på ny, og sår længslen efter mere af Helligåndens fylde. Ånden kender Gud Faders vilje og tanker og inspirerer sin menighed til at følge dem. Menigheden prøver sammen, gennem bekræftelse og bedømmelse, at forstå, hvad Helligånden siger til menigheden.

DET BETYDER, AT:

- Vi har tillid til, at Helligånden vil lede og fylde os – og at vi kan ledes og fyldes.
- Vi opmærksomt spejder efter Åndens gerning og vejledning.
- I bedømmelse af ting, hændelser og situationer, vejer den åndelige bedømmelse tungere end den almene fornuftige.

DET BETYDER, AT VI IKKE:

- Ringeagter sund fornuft, men sætter ånds-inspiration i første række.
- Ringeagter profetisk tale, dans og sang, musik og kunst, da ånden bruger mange forskellige redskaber for at kommunikere.
- Stresses af uvidenhed om fremtiden, men glædes ved partnerskab med Helligånden og glædes ved de ting, Han har gjort.

HAVEN

HAVEN ER ET BILLEDE PÅ GUDS NÆRVÆR OG SUVERÆNE FORSØRGELSE

Haven er miljøet, som vi er skabt til at være i. Edens have var forberedt af Gud for, at Eva og Adam skulle leve i den og af den. Haven er billedet på Guds forsørgelse. Haven er billedet på vækst, frugtbarhed, af-sig-selv liv, overraskelser, hvile, rigdom.

Midt i Haven er livets træ, og midt i vores liv bor Helligånden, der er vores livgiver. I en have glæder du dig over, hvad der er, og ikke over, hvad der ikke er. I en Have vokser det frem, som Havemanden har sået, og i vores liv/menighed vokser det frem, som Gud har sået. Haven lærer os at forvalte og opdage Åndens gaver og liv. Haven taler om, at vi intet kan bibringe Gudsriget, som ikke er født af Gud (konger kan ikke sætte et blad på en nælde. Brorson). Haven som billede, bærer Hvilen med sig, da det ikke er os der er havemanden, men Gud.

DET BETYDER, AT:

- Vi sætter større iver ind på at opdage, hvad Gud har givet, end på at ”lave” kirke.
- Vi regner med, at Gud har designet kirken og hver enkelt.
- Vi udviser tillid til, at Gud har noget i gang med os alle, og at vi hjælper hinanden med at identificere vores gave.
- Vi tager frihed til at give stort fokus til det, Gud gør.

DET BETYDER, AT VI IKKE:

- Går over åen efter vand, og udtrykker noget, der ikke er indtrykt.
- Maser med hinanden, men viser tillid til, at Gud er Havemanden, alt har sin tid og sit formål.
- Kan vide, hvad der sker.

BRUDEN

BRUDEN ER VORES STILLING OVER FOR JESUS

Bruden symboliserer kærlighed, troskab, overgivelse, passion, renhed, lethed og glæde. Det er frugter af den kærlighed, som vi møder i Jesus, vores brudgom. Bruden lærer os, at det er ud af kærlighed, at bruden gør sig klar til brudgommen. Bruden er blevet til for og af Jesus, ligesom Eva er blevet til for og af Adam. Ud af Adams og Jesu side blev Eva og kirken dannet. På grund af Hans offer er vi til. Vi hengiver os til Ham ud af kærlighed og ikke ud af frygt. Bruden taler om troskab, om relation og om tryghed. Bruden ved, at hun er Hans. Bruden ved i sit hjerte, hvem hun elsker. Bruden er smuk, har kun blik for ham, er opsat og kompromisløs.

DET BETYDER, AT:

- Vi har ét enkelt fokus.
- Vi er bundet til Jesus og fri til kun at være Hans.
- Uden kærlighed, er der ingen mening og drivkraft.
- Værdighed. Et opgør med elendighedsteologi.
- Vi bliver tilbedere mere end tilhængere.
- Vi er de stille i landet, der står fast, og kæmper, når vi skal.

DET BETYDER, AT VI IKKE:

- Lader os opsluge af diverse mål og dagsordener.
- Opsøger alle konfrontationer og slagsmål.
- Ophøjer vores ofre, men ophøjer vores stilling.

FÆLLESSKABET

FÆLLESSKABET OM JESUS KRISTUS, ER DER HVOR GUD SENDER SIN VELSIGNELSE NED

Legemet er et billede fra Bibelen, der symboliserer enhed, forskellighed, omsorg og nydelse (fornøjelse, glæde) af hinanden. Jesus vil vise sin herlighed gennem fællesskabet. Vi tror ikke på enkeltmands-præstationer, men på team, fællesskab og at stå sammen. Vi tror ikke, at en enkelt person, kirke, eller bevægelse har hele sandheden, men, at Guds visdom bliver synlig i fællesskab. Vi giver os til Gud og Hans kirke, fællesskabet. Fællesskabet er en vidunderlig base, du og jeg er en del af. Fællesskabet giver os forståelsen at det er ikke alt jeg kan og skal, men jeg kan nyde andres gave og input, som mit.

DET BETYDER, AT:

- Vi lytter til hinanden og til Helligånden i hinandens fællesskab.
- At vi påskønner fællesskab som en unik mødeplads med Gud.
- At vi kommer i retmæssig ydmyghed med vores gave.
- At hver enkelt og hver enkelt kirke, lever i en velsignet begrænsning.
- At vi anerkender alt Guds folk.
- Vi er troens folk, der uanset omstændigheder, eller hvor vi er, altid ved at Gud er med og iblandt os.

DET BETYDER, AT VI IKKE:

- Udsætter noget menneske for unfair idolisering.
- Får for høje tanker om os selv.
- Stresses over mangler, men kan glæde os over andres styrker.
- Ringeagter et lille fællesskab eller program; Gud er altid i vores midte.